



Hervormde Gemeente Kampereiland

Heultjesweg 10
8267 AH Kampen
Tel: 038-3388166
www.hervormdkampereiland.nl

Kerkelijk werker:

Dhr. A.B. van 't Ende
2^e Ebbingestraat 43
8261 VW Kampen
Tel: 06-38489122
barthervormdkampereiland@gmail.com

Scriba:

Mevr. M. Pelleboer-Troost
Noorderrandweg 16
8267 AN Kampen
Tel: 06-23282342
scriba.kampereiland@outlook.com

Maandbrief September 2023

De kerkdienst kunt u volgen door naar de website van de kerk te gaan: www.hervormdkampereiland.nl

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons weten met een mailtje aan de scriba.

Livestream



Hervormde Gemeente
Kampereiland

Van de kerkelijk werker

Kingdom of Heaven

Je herkent het misschien bij het huiswerk maken of op je werk; je bent net ergens goed gestemd aan begonnen, maar al heel snel loopt het helemaal uit de hand. In de preken serie Kingdom of Heaven begonnen we ook goed gestemd in Genesis 1 met het spreken van God. Hij sprak Zijn schitterende Koninkrijk tevoorschijn. Maar de hoofdstukken in Genesis die erop volgden waren minder rooskleurig; tegen het zwarte aan. Door menselijk (ons!) toedoen is het Koninkrijk van God moeilijker zichtbaar geworden. Verdwenen is het niet; God laat niet los wat Zijn Hand eenmaal is begonnen. Zo zijn we als gemeente onderweg naar Gods toekomst. Ons gebed mag zijn: 'Uw Koninkrijk kome!'. Bid u mee?
Bart van 't Ende

Vierende gemeente`

Zondag 17 september

Tijd: 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.P. van Ark, Vorchten

Kindernevendienst: Karolien

Oppasdienst: Gerja en zonen

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Slachtoffers van het natuurgeweld in

in Noord Afrika

Aanstaande zondag, 17 september, staat er een collecte voor het Werelddiaconaat op de planning. Graag willen we dat wijzigen in een collecte voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Marokko en Libië. Zoals in de media wordt bericht, hebben een aardbeving en een storm met als gevolg grote overstromingen, ingrijpende gevolgen voor de mensen die daar leven. Graag willen we hen ondersteunen met wat nodig is. We doen dat via Kerk in Actie. Zij hebben in Marokko contact met Protestantse kerken en het geld gaat via die kerken naar de slachtoffers. In Libië loopt het via een Deense organisatie die daar contacten heeft.

De diaconie

Zondag 24 september, Start onder de kastanjeboom

Tijd: 9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Aanvang dienst

Voorganger: Dhr. Bart van 't Ende

Kindernevendienst: Geen

Oppasdienst: Marten en Eline

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Lief en Leed

Zondag 1 oktober Israëlzondag

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: Mw. B. vd. Kamp, Kampen

Kindernevendienst: Corjanne

Oppasdienst: Rianne en Iris

1e Collecte: Diaconie en kerk.

2e Collecte: Christenen voor Israël

Pastorale gemeente

Op 20 augustus is Hannah Teske geboren. Haar roepnaam is Annemiek. Zij is de dochter van Arjen en Leonie van der Kamp en het zusje van Tom, Stijn en Daan. We feliciteren de ouders van harte met de geboorte van dit meisje en wensen



hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Henk en Karin van Dijk waren op 28 augustus 25 jaar getrouwd. Ze mochten dit vieren met Gertine en Korné en Berjan. We feliciteren hen van harte met dit heugelijke feit en wensen hen Gods zegen toe.

Agenda

- 16 september** Jongerenwerk
- 23 september** Inzameling oud ijzer voor/door Kampereiland helpt!!
- 24 september** Kerkdienst Start winterwerk,
- 25 september** Bijbelkring
- 28 september** Voorlichting Appostel-app

Start winterwerk – ‘Ga mee’

Het thema van de startzondag is ‘Ga mee’. Dit thema wordt aangereikt vanuit de Protestantse Kerk. Ze geven daarbij zelf aan ‘dat de oproep misschien klinkt als een nieuw rondje in de kerkelijke draaimolen’. Wellicht. Maar we hopen met elkaar te ontdekken dat dit thema nog veel meer inhoud. We gaan tijdens de startzondag lezen uit Numeri 10: 29-36. Deze tekst gaat over de woestijntocht van het volk Israël. Daar willen we ons mee identificeren door zelf ook rond te trekken.

We starten de kerkdienst onder de kastanjeboom (zelf stoel meenemen). Vanaf 9.30 uur is er koffie en we starten de dienst om 10.00 uur. Vervolgens lopen we een rondje over de Heultjesweg waarbij we eindigen in de kerk. Dit zal een uurtje duren waarbij we onderweg op verschillende plaatsten zullen stoppen (het zullen geen grote afstanden zijn; kerk-basisschool-Ons Erf)). Tijdens deze stops zullen we delen van de liturgie met elkaar vieren en is er gelegenheid om te zitten. Dat betekent voor deze keer dat er geen online uitzending zal zijn en dat er geen kindernevendienst is.

Bart van 't Ende

Activiteiten winterwerk

Bijbelkring

‘In God prijs ik het woord. In de Heer prijs ik het woord. Ik vertrouw op God’ (Ps. 56: 11-12a). Hoe kan ik in leven en sterven vertrouwen op God? Door het Woord van God te lezen. Verrijkend om dat juist samen te doen. Samen de Bijbellezen is groeien in het vertrouwen op God. Doe mee en komt gerust eens kijken! De eerste avond van de Bijbelkring staat gepland op maandagavond 25 september en begint om 20.00 uur in de consistorie. De overige data zijn:

- 23 oktober
- 20 november
- 11 december
- 15 januari
- 5 februari
- 4 maart

Catechese

Het woord catechese betekent ‘opvoeden tot geloof’. Een heel grote en mooie uitdaging. Op deze manier wil de catechese ondersteunend zijn aan de geloofsopvoeding thuis. Maar de catechese op Kampereiland is meer dan alleen ‘opvoeden tot geloof’. Het is ook een plek van ontmoeting en gesprek. Uw gebed als gemeente is nodig voor de jongeren en de catechese!

Al de jongeren op Kampereiland zijn welkom om mee te doen. We komen bij elkaar in de consistorie.

De groep 12 – 15 jaar start om 18.30 uur

De groep 15 – 18 jaar start om 19.15 uur

De groep 18+ start om 20.00 uur

- 12 oktober
- 26 oktober
- 16 november
- 30 november
- 14 december
- 11 januari
- 25 januari
- 8 februari
- 22 februari
- 7 maart
- 21 maart



Verdiepend geloven



Wat moet je met God en geloof? Misschien weet je dat zelf niet zo goed. Je bent hierin zoekend en je bent de catechisatie ondertussen ontgroeid. Daarom worden er zes avonden georganiseerd die je verder willen laten kennismaken met God en geloof.

Deze avonden kunnen ook dienen om misschien belijdenis van het geloof te doen. Maar meedoen hoeft niet gelijk te betekenen dat je ook daadwerkelijk belijdenis gaat doen. Dat mag je zelf ontdekken... Zie voor meer informatie: www.hervormdkampereiland.nl

Interesse of vragen? Stuur mij een berichtje. De eerste avond staat gepland op 5 oktober. Ik hoor het graag en met goede groet! Bart van 't Ende
Tel: 0638489122 |
barthervormdkampereiland@gmail.com

Samen op Weg

Wat is nu de Samen op Weg groep? Dat is een veelkleurige jonge groep vrouwen die met elkaar in gesprek gaat over verschillende thema's. Thema's die het leven raken maar ook het geloof raken. Door met elkaar in gesprek te gaan ondersteunen we elkaar en mogen we groeien in het geloof. Juist het met elkaar doen is de kracht van de groep. Want geloofsvragen zijn allemans vragen en allemans vragen zijn geloofsvragen... Op 4 oktober willen we als groep weer bij elkaar komen om 20.00 uur in de consistorie. *Beatrix Knol en Bart van 't Ende*

Kosters

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe kosters. Lijkt het je leuk om 1x in de zes weken de deuren te openen van de kerk en als gastheer/gastvrouw de predikant en de kerkgangers te verwelkomen en zo de dienst te ondersteunen met hand en spandiensten?

Meld je dan aan bij één van de kerkrentmeesters.

Dat vroeger de taken van de koster er wel iets anders uitzagen, blijkt wel uit onderstaand gedicht over het kosterschap uit het begin van de jaren 1700.

'De Koster een groot man',

*Ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en
ontsluiten,*

*Kerckhof en kerck houen van binnen en van
buyten,*

*De Psalmen sal hij voor en na de predicatie
singen,*

't Water tot den Doop sal hij aanbringen,

Die prophecye sal hij stichtelyken lesen,

*De predikanten en de kerckeraedt gehoorsaam
wesen.*

*Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende
wijn,*

*Mits tafelen, bancken, croesen, 't geen dat nodig
mag sijn.*

En wanneer de predicanten ter kercke falen,

Soo sal hij uytgaan om die op te halen.

APPOSTEL APP



Inmiddels hebben we al een geruime tijd de mogelijkheid om digitaal te collecteren met de Givt App. Via dit platform wordt er voor elke transactie betaald, dat wil zeggen dat dus bij elk persoon die een collecte doet, een aantal procenten van het gegeven bedrag bestemd is voor de transactiekosten. Daarnaast betalen we voor het platform Givt abonnementskosten.



Dit is door o.a. inflatie en (sterk) gestegen bankkosten inmiddels al gestegen tot meer dan € 450,- op jaarbasis.

Door bovenstaande, zijn wij als kerkrentmeesters op zoek gegaan naar een beter alternatief. Dit hebben wij gevonden in de **Appostel app**.

Deze app is van SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). SKG valt onder PKN en is in feite de interne bank binnen PKN.

Naast de Appostel app, gaan wij ook gedeeltelijk onze betaalrekeningen onderbrengen bij SKG. Over de betaalrekening krijgt u t.z.t. meer informatie. Daarnaast is dit systeem voor de penningmeesters administratief beter bij te houden.

Al met al zal ons dit op jaarbasis meer dan € 300,- gaan besparen.

De kerkenraad heeft deze zomer al 'test' gedraaid met het gebruik van de app en het digitaal collecteren. Daarom is de tijd nu aangebroken om het gemeente breed te introduceren!

Wat is Appostel app?

De Appostel app is een kerk-app waarin alle kerkzaken binnen onze gemeente zichtbaar zijn.

Onder andere:

- digitaal collecteren
- giften geven voor bijv. verjaardagsfonds en Actie Dankdag, ook via Ideal betaling
- gemeente agenda bekijken
- nieuwsbrieven bekijken

Dit alles in een beveiligde omgeving conform AVG-wetgeving.

Digitaal uw collecte doen kan in de app via een tegoed, een 'digitale collectebon'.

Introductie

U ontvangt via een mail van de scriba een uitleg hoe u de app stapsgewijs kunt installeren.

Daarnaast is er op **donderdagavond 28 september in de consistorie een uitleg avond.**

Daar zijn de kerkrentmeesters aanwezig (tussen 20:00 en 21:30 uur) om u te helpen en/of vragen te beantwoorden.

Verder kunt u altijd 1 van de kerkrentmeesters vragen voor hulp en/of uw vragen!

Hieronder een link naar youtube voor extra informatie:

<https://youtu.be/M9ftT-SdZro?si=HCFkoQTnY53LztPI>

Voor de Givt gebruikers, dit platform zal nog tot eind dit jaar in gebruik blijven. Vanaf het nieuwe jaar zullen we enkel en alleen nog Appostel gebruiken.

Bij vragen, schroom niet om 1 van ons te bevragen!

*Hartelijke groet,
de kerkrentmeesters*

Kloktoren

Deze zomer heeft de kloktoren weer een grondige laag nieuwe verf gekregen door de firma Vos Schilderwerken.





Hervormde Gemeente
Kampereiland



Het rekeningnummer van de kerk is NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).
Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.

Het bloembed



Klimop

Symboliseert onvergankelijkheid en trouw. Het leven in Christus dat altijd groen blijft.
Omdat klimop eeuwig groen is, staat hij in het christendom ook **symbool voor het eeuwige leven in Christus.**